

WK rapid in Beilen een achtbaan van emoties, wereldtitel is voor Boomstra

BEILEN Het WK rapid zat vol emoties. Roel Boomstra won enigszins verrassend de wereldtitel en Wouter Sipma pakte brons. Voor Jan Groenendijk eindigde het damtoernooi in tranen.

Thijs de Jong

Met rode ogen staat Jan Groenendijk achter in de zaal. Een eindje verderop lachen Roel Boomstra en Wouter Sipma hun breedste lach. Boomstra is net verrassend wereldkampioen geworden en Sipma stunt met een derde plek. Groenendijk, die lange tijd met Aleksandr Georgiev lijkt uit te maken wie wereldkampioen rapid wordt, eindigt als vierde. Hij is er kapot van.

Op het WK rapid hebben de spelers slechts 20 minuten op de klok. Na elke zet krijgen ze daar 5 seconden bij. In de voorlaatste partij kruisen Sipma en Groenendijk de degens. Terwijl Sipma tegen het einde van de partij nog meer dan 4 minuten op z'n klok heeft, moet Groenendijk het doen met elf schamele tellen. Na de zet van Sipma denkt Groenendijk na. De klok telt af. Zes, vijf, vier, drie... een damsteen wordt verschoven en koeltjes tikt Groenendijk op het klokje. Er komen weer vijf tellen bij.

Sipma doet wat hij kan. Ondertussen komen steeds meer mensen om het tafeltje staan. Boomstra, die net klaar is met zijn partij, komt kort buurten. Hij tuit de lippen en frons zijn wenkbrauwen. Dan loopt hij weg.

Sipma en Groenendijk doen nog een paar zetten en geven elkaar dan de hand. Remise. Groenendijk staat eerste en er hoeft nog maar één wedstrijd gespeeld te worden. Ook Sipma is tevreden. Hij staat in de top van de ranglijst.

De laatste ronde koppelt Sipma aan Kees Thijssen en Boomstra aan Groenendijk. Dat laatste duel is de herhaling van de WK-match van 2016, die door Boomstra werd gewonnen. Sipma heeft ook in zijn partij tegen Thijssen de klok aan zijn zijde. Thijssen kijkt naar de stenen en schudt driftig afgewezen opties uit zijn hoofd. Hij houdt stand. Sipma's laatste wedstrijd eindigt ook in remise en het levert hem een zeer knappe derde plaats op.

Naast Sipma vechten Boomstra en Groenendijk hun duel uit. Ze zijn omringd door toeschouwers. „Boomstra staat op winnen”, wordt gefluisterd. Niet lang daarna geeft Groenendijk zijn tegenstander de hand. Boomstra staat op. Groenendijk begraaft zijn gezicht in zijn handen. Zijn kaken spannen zich. Dan staat hij op en stuift naar buiten, de hal uit, nog een deur door en dan is hij buiten. Op de troosteloze parkeerplaats van de Drenthehal in Beilen leunt hij voorovergebogen in het schemerdonker tegen een hek. Zijn schouders schokken.

Op datzelfde moment leert Boomstra dat hij met een minimaal verschil met Aleksandr Georgiev wereldkampioen is geworden.

„Ik stond steeds vrij laag, dus ik ben ook echt verbaasd dat ik heb gewonnen. Na de partij dacht ik dat ik tweede was geworden”, zegt Boomstra lachend. „Het is ook heel raar, want ik heb Georgiev niet getroffen en die stond steeds heel hoog.”

Groenendijk komt terug de zaal in. „Ik speelde de laatste partij heel goed”, vervolgt Boomstra. „Zijn plan kwam er niet uit. Ik wist ook niet wat zijn plan was. Natuurlijk heb ik met hem te doen. Het is lullig. Ik gun hem de titel, maar niet ten koste van mezelf natuurlijk.”

Groenendijk is inmiddels weer wat bij zinnen. „Het was tactisch niet slim om in de laatste ronde tegen Roel een aanval te omsingelen. Ik had er niet goed over nagedacht. Ik liep vast en werd weggespeeld. Ik heb net vijf minuten buiten staan janken. Bij een remise was Georgiev kampioen geweest en nu is Roel het. Dat is nog een schrale troost.”

Terwijl Groenendijk zijn tranen droogt, begint een kolderieke prijsuitreiking. De dames gaan eerst. Het Russische volkslied wordt vanaf een laptop afgespeeld voor Tamara Tansykkuzhina. Een microfoon wordt dicht bij de luidspreker gehouden om het in de hal te laten horen.

Op dat moment stapt een klein meisje van nog geen 2 jaar richting de bekertjes voor de mannen en ontvreemd de derde prijs. Als haar de beker weer afhandig is gemaakt, beklimt ze bij het begin van de prijsuitreiking van de mannen het podium. Zelfs bij Groenendijk zal het een kleine glimlach om zijn mond hebben getoverd.
